



Raad van Kerken

Bruggen bouwen tussen de kerken in Delden

Seizoen 2018 - 2019

Voor u ligt een nieuw programma van de Raad van Kerken (RvK) voor dit seizoen. We proberen steeds weer een onderwerp te kiezen, dat dicht bij ons staat en waar we over na mogen en willen denken. De Raad van Kerken heeft gekozen voor het thema:

“Waardig levenseinde”

Soms word je plotseling geconfronteerd met een ernstige ziekte van een naaste, van je zelf of van iemand uit je omgeving. Het leven krijgt dan ineens een heel andere wending. Je werk en alle andere activiteiten staan op de achtergrond in je leven. Je komt in een heel andere wereld terecht van bezoek aan artsen en het ziekenhuis, van medische ingrepen en spanning over uitslagen. Het kan dan gebeuren dat je door de voortschrijdende techniek en de medische wetenschap voor gecompliceerde vragen en keuzes komt te staan. Wat betekent medisch ingrijpen voor de kwaliteit van leven? Hoe ver wil je gaan met medisch ingrijpen om het leven te verlengen? In deze tijd is in het debat over euthanasie de vraag actueel: in hoeverre mag en kun je zelf de beslissing nemen om je leven te beëindigen en mag je een ander daarbij behulpzaam zijn?



Achter al deze vragen ligt de diepere vraag, hoe je tegen het menselijk leven aankijkt. Paus Franciscus maakte in een toespraak voor Italiaanse artsen in november 2014 de opmerking: “We weten allemaal, dat er in de huidige wegwerpcultuur met zo veel oude mensen verborgen euthanasie is.” Volgens hem wordt tegenwoordig de kwaliteit van het leven vooral gerelateerd aan “economische middelen” en aan het welzijn, de schoonheid en het

genot van het fysieke. Als je door ziekte, ouderdom, beperkingen of andere redenen niet deel uit kunt maken van het volle drukke leven en als je hulpbehoevend bent en afhankelijk van anderen dan is de visie, die je dan opgedrongen krijgt, dat je leven minder waard is. “Voor mij hoeft het niet meer” hoor je iemand dan nog wel eens verzuchten. In het licht van ons geloof is respect voor het leven als geschenk van God uitgangspunt. Menselijk leven is altijd heilig en van kwaliteit. In onze samenleving lijkt het er op dat ondanks de wetenschappelijke- en technische ontwikkelingen, waardoor de mogelijkheden tot lichamelijke genezing zijn toegenomen, de zorg voor de persoon lijkt af te nemen, vooral wanneer hij ziek, zwak en hulpeloos is. De diepste missie van onze kerken is aandacht voor het menselijk leven en in het bijzonder voor de kwetsbare mens.

Voor de drie sprekers, die de RvK heeft uitgenodigd staat dit aandachtspunt centraal. Allen spreken zij vanuit hun eigen deskundigheid en invalshoek over de thematiek van een waardig levenseinde. Omdat deze thematiek heel indringend is, worden er in april twee avonden georganiseerd, waarin ruimte is voor de pastorale vragen in een gesprek onder deskundige begeleiding. De RvK heeft een nog veel uitgebreider programma, dat u in dit jaarprogramma kunt lezen. Dat we samen mogen leren, elkaar ontmoeten en inspireren!

Pastor H el ene van den Bemt



Ruim 50 jaar Oecumene

Raad van Kerken Delden

Oikoumene

1. **Vredeszondag: 16 september om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius.**

Thema: “Generaties voor Vrede”.

De oecumenische viering, die wordt voorgegaan door pastor H el ne van den Bemt en ds. Dick Juijn, wordt ondersteund door het RK Dames- en Herenkoor.

Mee te vieren en te beluisteren via de computer.

2. **Lezing: Eminentie Kardinaal Wim Eijk op di. 27 nov. om 19.30 uur – Oude Blasius**

De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbe indiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen.

Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het uitgangspunt van de RK-Kerk toelichten: “De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Je kunt het lichamelijke leven dus niet opofferen of inzetten als middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Het beschikkingsrecht over het leven komt ons niet toe.”

De Utrechtse aartsbisschop bespreekt vele aspecten van deze thematiek, zoals de omgang met het lijden, medische ontwikkelingen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts. Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het seminarie met een studie medische ethiek aan de Universiteit van Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie.



3. **Oecumenische kerstsamenzang: zo. 16 dec. om 19.30 uur in de Oude Blasius.**

Het is een goede traditie aan het worden om ons voor te bereiden op het feest van de geboorte van onze Heer met samenkomst en muziek. In deze kerstsamenkomst zal het koor “Cantu” voor ons zingen.

De collecte is bestemd voor het werk van de Raad van Kerken.

4. **Dienst van de Eenheid: zo. 20 jan. 2019 om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius.**

Oecumenische viering met als thema: “Recht voor ogen”.

Al jaren bidden Christenen over de hele wereld in de maand januari in oecumenische vieringen en gebedsdiensten voor de eenheid. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesi .



5. **Lezing: Pastoor Marinus v.d. Berg op wo. 30 jan. om 19.30 u. in de Oude Blasius**

De lezing heeft als titel: “Bij het einde - zijn”.

Hij schrijft ons: “We denken soms dat iedereen euthanasie krijgt vanwege de vele aandacht hiervoor. De werkelijkheid is anders.” Hij wil nadenken over goed sterven, voor zover sterven goed kan zijn. Sterven is ook altijd pijn, onmacht, afscheid, maar ook elkaar groeten en ook groeien in het leven.

Zijn laatste boek gaat vooral over de laatste dagen, maar ik zal die avond wel wat breder kijken.



6. **Wereldgebedsdag: zo. 3 maart om 10.00 uur in de Oude Blasius.**

Wereldgebedsdag was de eerste oecumenische samenwerking in de wereld. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsviering voor de zending in hun land. Deze oproep om in gebed aan mensen en hun omstandigheden zorg en aandacht te besteden is uitgegroeid tot een gebedsdag in 173 landen. Sinds 1928 wordt er in ons land aan deelgenomen. De liturgie wordt elk jaar samengesteld door een comité van één van de deelnemende landen. Op hetzelfde tijdstip zullen mensen met elkaar bidden en zich met elkaar verbonden voelen. Als Raad van Kerken verzorgen en gedenken we deze viering met woord en beeld op zondag 3 maart.



7. **Lezing: Dr. Cees Robers: di. 5 maart om 19.30 uur in de Oude Blasius.**

De arts anesthesioloog Cees Robers van Ziekenhuisgroep Twente is gespecialiseerd in palliatieve zorg, betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde en biedt ondersteuning aan patiënten en medewerkers rond indringende vragen hierover. Als dokter word je opgeleid om mensen te genezen (geneeskunde). In een snel tempo ontwikkelt zich in de geneeskunde ook de zorg voor de patiënten in de laatste levensfase. De palliatieve zorg is niet meer weg te denken uit de praktijk van de huidige arts. Naast kwaliteit van leven komt ook de kwaliteit van het sterven. Men wil waardigheid en privacy, kunnen kiezen waar en hoe je sterft. In mijn lezing zal ik ingaan op de veranderingen in de zorg rondom het levenseinde zoals het ontstaan van hospices, palliatieve teams en de huidige euthanasiewet.



8. **Stolpersteine in Delden, maart-april 2019.**

De Raad van Kerken heeft het initiatief genomen voor het plaatsen van Stolpersteine te Delden. Dit zijn stenen met een messing plaatje, waarop de naam staat van een in de oorlog weggevoerde en omgekomen joodse medeburger uit Delden. Wij hopen deze in maart/april te kunnen plaatsen, waarbij aan deze gebeurtenis in de Oude Blasius een bijeenkomst wordt gewijd. Dit project wordt o.m. ondersteund door de Lions en de gemeente Hof van Twente.



9. **Dodenherdenking: 4 mei om 18.45 uur in de Oude Blasius.**

Voorafgaand aan de dodenherdenking is er een bijeenkomst in de Oude Blasius met muziek en gedichten. Daarna is de kranslegging bij het monument aan het Rassingplein. Aansluitend start hier om 19.30 uur de Stille Tocht richting openbare begraafplaats aan de Langestraat.

10. **Pinkstermaandag: 20 mei 10.00 uur Oecum. viering in de tuin van de Oude Blasius.**

Als het weer het toelaat is deze oecumenische dienst in de tuin van de Oude Blasius. Bij slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden. Een feestelijke dienst, waarin de mogelijkheid aanwezig is, dat ouders hun kind kunnen laten dopen. Voorgangers in deze dienst zijn een dominee en een pastor. De collecte is voor het werk van de P.D.K.



11. **Oecumenisch avondgebed: elke donderdagavond 19.00 tot 19.30 uur.**

Afwisselend in de Oude- of Nieuwe Blasius. Een half uurtje samen stil staan bij de wens dat ieder mens in vrede zou mogen leven, door te bidden, te zingen en in stil gebed samen te zijn onder begeleiding van een pastor, dominee of vrijwilliger.

De vieringen zijn via de site v.d. Nieuwe Blasius en de lezingen van de Oude Blasius te beluisteren:

Nieuwe Blasius: www.heiligegeestparochie.nl – H. Blasius

Oude Blasius: www.blasiusdelden.nl

Agenda

16 september	Oecum. Vredesdienst	11.00 u.	Nieuwe Blasius
7 oktober	Muzikale wandeling PDK	12.15 u.	Marktpllein
3 november	Oliebollenverkoop	vanaf 09.00 u.	Streekmarkt
27 november	<u>Lezing</u> : Kardinaal Wim Eijk	19.30 u.	Oude Blasius
15 december	Kerstmarkt	15.00 – 21.00 u.	Centrum Delden
16 december	Oecum. Kerstsamenzang	19.30 u.	Oude Blasius
6 januari 2019	Driekoningentocht door Twickel	12.00 u.	Landgoedwinkel
20 januari	Oecum. Dienst van de Eenheid	11.00 u.	Nieuwe Blasius
30 januari	<u>Lezing</u> : Pastoor Marinus v.d. Berg	19.30 u.	Oude Blasius
3 maart	Wereldgebedsdag	10.00 u.	Oude Blasius
5 maart	<u>Lezing</u> : Dr. Cees Robers	19.30 u.	Oude Blasius
maart	Nazorgbijeenkomst Lezingen		De Voorhof
4 mei	Dodenherdenking	18.45 u.	Oude Blasius
20 mei	Viering 2e Pinksterdag	10.00 u.	Tuin Oude Blasius

Kerkennieuws

Dit kerkblad is een uitgave van de Raad van Kerken. Hierin vindt u alle informatie over de beide Blasiuskerken en over de Driekoningenkapel in het verpleeghuis St. Elisabeth en – indien voldoende ruimte – info van andere regionale kerkelijke activiteiten. Het wordt huis-aan-huis verspreid in en rondom Delden. Het kerkblad “Geestig” wordt verspreid bij leden van de RK H. Geestparochie die staan ingeschreven in: Delden - Goor - Beckum - Bentelo - Hengevelde – St. Isidorushoeve.

P.D.K.: Projectengroep Deldense Kerken

Dit onderdeel van de RvK zet zich in voor het verlenen van noodhulp bij kleinschalige projecten.

- Het project is dit jaar: “Van zwak naar Sterk” een onderwijsproject voor kinderen van Migumiri in Kenia. Een computer-onderwijsproject van Stichting Lake Poso, Annelies van Hagen, Tando Bone, Desa Peura, Sulawesi Tengah, Indonesia.
- Het project van de Stichting Vrienden Amani Center Tanzania t.b.v. Mama Bakhita in Tanzania, waarbij zij gehandicapte kinderen opvangt, verzorgt en zo mogelijk in staat stelt enige vorm van opleiding te volgen.
- Het project van de Zonnebloem afdeling Delden om een duo fiets aan te schaffen.
- **MUZIKALE WANDELING** door Delden op zo. 7 oktober. Start 12.15 u op de Markt
- **OLIEBOLLEN** verkoop op za. 3 nov. op de streekmarkt in Delden.
- **KERSTFAIR IN** Stadshagen op woensdag 12 dec. met onze aangeboden kerststukjes, graftakken, winterse lekkernijen
- **KERSTMARKT** op 15 dec. met onze aangeboden kerststukjes, graftakken, winterse lekkernijen en de bekende loterij.
- **DRIEKONINGEN WANDELTOCHT** op zondag 6 januari. Start vanaf 12.00 uur bij de Landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Voor verdere details verwijzen wij u naar de regionale en plaatselijke pers. Financiële steun is van harte welkom op rek.nr. NL66 RABO 01 7915 8643 t.n.v. Projectengroep Deldense Kerken.

Stichting Raad van Kerken

Is samengesteld uit leden van de RK. Kerk – de Protestantse kerk en het Apostolisch Genootschap. Info. over de Raad van kerken is te vinden op de websites: www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl - H. Blasius.

Voorzitter:	Ria Mudde,	Langestraat 135,	7491 AD Delden	074 – 376 1949
Secretaris:	Ype de Jong,	Rupperink 1,	7491 GP Delden	074 – 376 6366
Penningm.:	Gerard Smit,	De Goorn 17,	7491 HB Delden	074 – 376 6124
Leden:	Gerdy Freriksen - Anneke Kuperus - Stefan Kamping - Jacques Troch - Wim Boer			

Rek.nr. NL10 RABO 03 1335 0809 t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden.