

Langestraat Delden

ik ben er
al vele keren
langs gelopen
fluitend lachend
zingend of pratend
maar vanmiddag
stond ik er
even stil
stil bij deze
vier plaatjes
tussen de stenen
ik las en hoewel
de zon ze verlichtte
werd het killer
een klein stukje
zwarte geschiedenis
opdat wij niet vergeten...

(Dichter: Onbekend)

