

Fam. Jacobs, Zuidwalstraat 22.

In 1889 krijgt de heer Meijer Jacobs (geb. 1867) een vergunning tot het oprichten van een slagerij aan de Zuidwalstraat 20/22. Hij trouwt met Leentje Mogendorff (geb. 1870). Zij krijgen twee dochters en twee zonen. De dochters vertrekken vanwege hun huwelijk naar Arnhem en Olst. De twee zonen Maurits en Salomon zijn veehandelaar en slager.

Slager Jacobs en familieleden waren orthodoxe joden. Dat betekent dat ze zich hielden aan de voorschriften van de Joodse godsdienst. Dat hield ook in dat je op zaterdag sabbat hield, de zondag voor de Joden. Je ging dan niet werken. Op vrijdagavond ging de deur van de winkel op slot en dat bleef zo de hele sabbat (zaterdag). Ook werden er geen varkens geslacht. Voor de joden is een varken een onrein dier. In 1936 werd er geadverteerd met "Metworst onder rabinaal toezicht". Kennelijk hielden rabbi's (joodse voorgangers) toezicht of de productie wel volgens de joodse regels verliep.

Gebr. Jacobs - Delden
Zuidwalstraat
Rund- en Kalfsslagerij
Metworst onder
Rabinaal toezicht
Telefoon 323

De kosjere* worst van Jacobs trok klanten van ver. Af en toe werden pakketten voor vervoer per spoor opgehaald. Tijdens het oponthoud van de trein spoedde men zich dan naar de winkel, snel terug en men kan toch nog het vervolg van de reis voortzetten.

Op de sabbat was Meijer Jacobs samen met Meijer van Gelder soms voorganger in de synagoge. Zo'n bijeenkomst duurde van 9 uur 's ochtends tot 12 uur. Na afloop van de dienst wordt vaak bij elkaar koffie gedronken.

In september 1941 zijn er twee razzia's in Twente gehouden. Hierbij werden ongeveer 100 jonge mannen uit voornamelijk Enschede en Hengelo opgepakt. Dit gebeurde als wraak voor het doorsnijden van kabels van de Wehrmacht te Enschede. Deze mannen werden allemaal naar Mauthausen, in het noorden van Oostenrijk, getransporteerd, waar ze moesten werken in steengroeven. In deze steengroeve lieten de Duitsers met dynamiet een granieten wand springen en de gevangenen van het kamp Mauthausen moesten met blote handen de vlijmscherpe brokstukken naar het kamp sjouwen. SS-ers, langs de kant, hielden met stokken en geweerkolven het tempo er in.

Barend Menko, Langestraat 38, toen 23 jaar en Maurits Jacobs , Zuidwalstraat 22, 38 jaar, werden ook opgepakt. Ze hebben nog de kans gehad om weg te komen, te onderduiken, maar dat wilden ze niet omdat ze bang waren dat dan hun familie gevaar liep.

Ze zijn kort na aankomst overleden op resp. 10-10-1941 en 13-10-1941. De huisarts moest de familie inlichten.

Op 10 april 1943 moet ook Leentje Jacobs -Mogendorff met het transport naar Vught mee. Haar man Meijer Jacobs is een maand eerder overleden. In Vught is zij na een aantal weken overleden.

Bron: De Joodse gemeenschap en synagoge in Delden door Peter Kooij.

* Kosjer.

De Joodse regels op het gebied van voeding vallen onder het begrip kasjroet. Bepaalde levensmiddelen zijn geoorloofd, andere niet of uitsluitend indien geproduceerd onder rabbiniaal toezicht.