

Fam. Van Gelder. 't Kipwegje 1.

Op Kipwegje 1 wonen broer Meijer van Gelder (geb. 1868) en zus Roosjen van Gelder (geb. 1861).

Meijer was koopman in oude metalen, veehandelaar, slager en koopman in huiden en vellen.

Toen in juli 1942 op grond van een “ Beschikking van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid” de fietsen van Joden moesten worden ingeleverd, was dat voor Meijer een hele slag. Voor zijn werk gebruikte hij de fiets, zelfs vervoerde hij wel eens een levend kalf in een mand op de fiets.

Op 8 april 1943 ontvangen Roosjen en Meijer het bevel om op 10 april op transport naar Vught te gaan.

De schilder Goorhuis en zijn vrouw bezoeken hen nog op de avond voorafgaand aan het transport.

Op hun advies om alsnog onder te duiken reageren ze met: “ Als God het zo gewild heeft dan moeten wij gaan.”

Samen met de familie Jacobs behoorden de broer en zus Van Gelder tot de orthodoxe joden in Delden. In de geloofsgemeenschap van orthodoxe joden wordt aangedrongen op strikte naleving van de joodse wet in al zijn facetten.

En zo vertrokken Roosjen en Meijer op 10 april naar Vught in Brabant. Via Westerbork vertrekken ze naar Sobibor waar ze op 14 mei worden vergast. Ze waren toen resp. 81 en 74 jaar.